

Vraag het aan Morya



Laat alle resultaten los

“Kijk nooit naar resultaat, in niets. Laat ieder resultaat los. Als je iets bereikt, laat het weer los om verder te gaan. Iedere keer dat je iets bereikt in je persoonlijk leven, in je eigen zoektocht of in het leven met anderen, laat het los en ga verder. (...)

Op bepaalde momenten in je leven komt alles in een soort punt van vereniging en dan is het zeer mooi, dan is het schitterend. En op andere momenten zal het precies lijken alsof alles van jou verwijderd wordt. Je denkt dat je iets kan bereiken, en dan kan dat niet. Of je denkt dat het in die richting ligt, en het ligt in een heel andere richting. Als je gaat zoeken, kom je in die bewegingen, je komt in punten van overeenkomst, maar ook in punten die mensen van een zelfde groep uit elkaar drijven. En dat mag en dat kan en dat moet kunnen.

Er zijn dus bepaalde momenten dat je de indruk zal hebben dat zelfs je werk van je wegdrijft en dat je er geen vat op krijgt en dat wat je doet eigenlijk banaal en zinloos is. Dan moet je alle resultaat kunnen loslaten en er de diepe zin van kunnen zien. Dat je weet: ‘kijk, dat is maar oppervlakkig. Als ik het alleen van buitenaf bekijk, dan heeft het inderdaad geen zin.’ Maar je moet dus rekening houden met jezelf, want op bepaalde punten zal je uitgedaagd worden.”

A handwritten signature in dark blue ink, reading "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 373

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


